

het **Kontakt**

Veluws Nieuwsblad



‘Ook een wasdraad kan antenne zijn’

ERMELO/HARDERWIJK • Zendamateurs uit Ermelo en Harderwijk verbouwden het afgelopen weekend de Vischpoort tot zendstation en legden wereldwijd contact.

Vroeger scheurden ze op hun fietsjes met antenne, accu en zendbak door de straten. Op zoek naar contact met voorbijderende vrachtwagens, die hun zendpogingen beloonden met een ferme ruk aan de toeter. Prachtig vonden ze dat. Ermeloërs Gert van Loo en Cil Hubertse en Harderwijker Jack van Ekeren waren al op jonge leeftijd besmet met het zendvirus. Van Ekeren was slechts zeven jaar toen hij zijn eerste bakkie, zoals zendamateurs hun apparatuur noemen, kocht. Onder de naam 'Discomuis' verkende hij de mogelijkheden van het apparaat. Sinds acht jaar is hij officieel zendamateur met een licentie, net als zijn twee maten. Afgelopen weekend bouwden de heren, in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Herderewich, met hun apparatuur twee dagen lang de Vischpoort om tot zendstation. Dat deden ze in het kader van het Internationale Vuurtoren Weekend. Zendamateurs uit meer dan 45 landen probeerden contact met elkaar te leggen tijdens dit evenement, waarbij 400 vuurtorens geactiveerd werden. In Nederland werden twintig torens voor de gelegenheid omgebouwd tot zendstation, waaronder dus de Vischpoort waarvan het licht eind jaren vijftig gedoofd werd. "Dit is een primeur, het is de allereerste keer dat NL0038-Vischpoort in de lucht is", jubelt Harderwijker Van Ekeren. De zendamateur, koptelefoon op zijn hoofd, zit op z'n gemak tussen een wirwar van draden achter zijn bakjes in de linkerhoek van de Vischpoort. "Papa golf zes hotel kilo, Vischpoort Harderwijk", murmelt hij om de zoveel tellen door de microfoon van zijn koptelefoon. Van Ekeren zoekt verbinding op de korte afstand: Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië. "Als je eenmaal contact hebt, maak je even een babbeltje. Je praat over de sterkte van het signaal en babbelt wat over de apparatuur die je gebruikt."

Voor leken is de taal die de zendamateurs spreken abracadabra. Termen als megahertz, watt en VHF-banden vliegen over de tafel als ze uitleggen wat het voornaamste verschil is tussen de apparatuur in de linker- en rechterhoek van de Vischpoort, waar Van Loo zit. Die laatste zoekt vooral verbindingen over de lange afstand. Hij laat een logboek zien van de afgelopen uren: Spanje, Argentinië, de Verenigde Staten... Van Loo legde allemaal contact met ze. Binnenkort ontvangen ze een zogenaamde QSL-kaart, een soort ansichtkaart, waarin dat contact bevestigd wordt. Dat is een van de uitdagingen van het zenden: zoveel mogelijk van die kaarten verzamelen.

"Ik probeer altijd wat te maken met de middelen die ik heb. Het zenden is niet de uitdaging voor mij. Ik vind het lekker om met antennes bezig te zijn. Een stuk wasdraad met ijzeren kern bijvoorbeeld kan prima fungeren als antenne", verzekert Van Loo. Het is toch veel simpeler om iemand te bellen dan contact zoeken met een zender? "Daar is geen lol aan", wuift Van Loo het idee onmiddellijk weg. En ook Van Ekeren en Hubertse schudden verontwaardigd het hoofd. Voor alledrie heren is de hobby dagelijkse kost. "Of je gaat zenden of je bent aan het pielen met je apparatuur", vertelt Hubertse, alias 'Cil de Strandjutter'. Ook leuk zijn de vossenjachten, zeg maar verstopperij met een zender. Iemand verschanst zich met zijn zender ergens in Nederland en anderen moeten hem opsporen met een signaalmetre. De winnaar ontvangt een certificaat en mag zich daarna verstoppen. Ook zijn er ballonwedstrijden, waarbij een zender aan een weerballon opgespoord moet worden. "Als de wind sterk is, kan die zelfs in Duitsland belanden. Ja, dan moet je dus 500, 600 kilometer rijden", zegt Hubertse droogjes.

Als het woord zendpiraten valt, verslikken alledrie heren zich bijna. "Dat zijn etherpiraten. Hoe vaak lees je niet dat ze het vliegverkeer storen of de hulpdiensten? Wij werken met een vergunning, waarvoor we zware examens hebben afgelegd. Ook zijn we lid van de Veron. We weten precies waarmee we bezig zijn", aldus Van Ekeren.

Lilian Verdoorn



WWW.ILLW.NET, WWW.VERON.NL, WWW.PG8HK.COM

geplaatst op 2010-08-24 | 16:20

 [SHARE](#)   